

Η 7^η από τις 12 Προτροπές

Να επιδιώκω την Ευτυχία και
να σέβομαι την
διαφορετικότητα σε αυτήν

Τί είναι Ευτυχία;

Το ευχάριστο για τα Νοήμονα, το αρμονικό για το Συμπαντικά. Με μια φράση ευτυχία είναι ότι μας ωφελεί.

Αντώνιος Περιπατητής

Δεν υπάρχει πλήρης ευτυχία στον κόσμο
των αισθήσεων.

Αντώνιος Περιπατητής

Η δύναμη του θεού των μικρών πραγμάτων
είναι ο μικρός μας θεός.

Αντώνιος Περιπατητής

Η ιδεατή ανθρώπινη ευτυχία όμως , είναι
κρυμμένη μόνο στην αρετή.

Αντώνιος Περιπατητής

Όταν είσαι γενναίος είσαι ελεύθερος όταν
είσαι ελεύθερος είσαι ευτυχισμένος.

Αντώνιος Περιπατητής

Αυτός που εμπιστεύεται την τύχη του στην
τύχη είναι * άξιος της τύχης του*.

Αντώνιος Περιπατητής

Να σέβομαι την διαφορετικότητα στην
Ευτυχία και να την επιδιώκω ως ζωοδότρα
ζωής.

Αντώνιος Περιπατητής

Υπάρχει Ευτυχία;

Δεν υπάρχει ελευθερία άρα δεν υπάρχει ευτυχία. Είμαστε δέσμιοι δυστυχώς στο περιβάλλον τις συνθήκες και την ψυχή.

Αντώνιος Περιπατητής

Τι είναι τυχοδιώκτης και που δρα;

Είναι ο καιροσκόπος εκείνος που αρχίζει με το *ο σκοπός αγιάζει τα μέσα* και τελειώνει με το *ο σώζων εαυτόν σωθήτω*.

Δρα ευκολότερα σε αναμπουμπούλα χάος και σύγχυση.

Αντώνιος Περιπατητής

Ποια η θέση του χρήματος στην Ευτυχία μου;

Αναρωτιούνται πολλοί. Η απάντηση στο Διαχρονικό ερώτημα αν το Χρήμα είναι ικανό και αναγκαίο για την Ευτυχία, είναι απλή.

Είναι Ικανό και Αναγκαίο, Ικανό και όχι Αναγκαίο, όχι Ικανό και όχι Αναγκαίο. Απλά βρείτε που ανήκετε.

Ποιο δημιούργημα νοείτε ευτυχισμένο, κατά Περιπατητή;

Το πλάσμα που είναι ευχαριστημένο με αυτά που επιθυμεί ή πράττει. Για τους ανθρώπους θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για τα σημερινά δεδομένα, η ύπαρξη χρήματος καθώς δίχως αυτό δεν πραγματοποιείται η επιβίωση του και η σύνδεσή του με παροχή υλικών αγαθών.

Άρα:



Για να είναι κάποιος ευτυχισμένος πρέπει να είναι χαρούμενος.

Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/peri_eytyxias.html